

## **Persbericht opruimactie 1 Januari 2018**

**1, januari 2018**

Elk jaar organiseert Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya België in samenwerking met de meeste gemeenten verschillende activiteiten. Zoals elk jaar houden we dit jaar opnieuw een schoonmaakactie na oudejaarsavond. Aangezien het stadscentrum opgeruimd moet worden, bieden we onze vrijwillige hulp aan de gemeente om op de 1<sup>ste</sup> januari een plekje schoon te maken.

Deze activiteiten worden georganiseerd om de leer te volgen van de Islam waar “reinheid en schoonheid” een belangrijk deel uitmaken van het geloof. Ons doel is om zowel aan onze innerlijke als uiterlijke reinheid te werken. Innerlijk; om in harmonie te leven met anderen zonder enige vorm van discriminatie onder het motto:

**“LIEFDE VOOR IEDEREEN - HAAT JEGENS NIEMAND”**

Uiterlijk proberen we het bewustzijn van reinheid en schoonheid te promoten door zulke activiteiten te organiseren. Dit betekent een symbolische start voor ons op Nieuwjaar met de bedoeling dat deze boodschap zich over heel het jaar weerspiegelt. Zo zullen dit jaar een 500-tal vrijwilligers volgende plaatsen opruimen: **Dilbeek, Hasselt, Merksem, Antwerpen, Brussel, Sint-Truiden, Turnhout, Lier, Hoogstraten, Beringen, Kasterlee, Oostende, Liège en Eupen.**

Door het jaar organiseert de gemeenschap wereldwijd op vrijwillige basis programma's met betrekking tot humanitaire hulp. In België zijn we actief in verschillende domeinen, bijvoorbeeld bezoeken van asielcentra, ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Daar gaan we bij de mensen meestal een praatje slaan, bereiden maaltijden voor hen en geven hen geschenken op verschillende gelegenheden.

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya België wenst iedereen een gelukkige Nieuwjaar. Moge het een jaar zijn van een goede gezondheid, vrede en welvaart voor u en de wereld in zijn geheel.

### ***Hierbij een korte introductie over de Ahmadiyya moslim gemeenschap:***

*De Ahmadiyya moslim gemeenschap is een wereldwijde gemeenschap met vestigingen in 209 landen en meer dan tweehonderd miljoen leden over de hele wereld. Deze werd in 1889 in (Qadian) India opgericht door Mirza Ghulam Ahmed (De Beloofde Messias en Mahdi). In België werd de gemeenschap in 1982 opgericht met hoofdzetel in Dilbeek. We hebben tot heden ongeveer 2000 leden over heel België.*